



Zondag 18 september 2022

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Ds. Jan van der Wolf

T (079) 889 74 32

M 06 38 63 62 93

E jtvanterwolf@gmail.com

Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox

T (079) 889 74 32

M 06 38 63 62 92

E evanderwolfkox@gmail.com

Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op: **NL66 RABO 0373 7129 01** t.n.v. **Diaconie PGZ-Zuid** o.v.v. het collectiedoel of via de Givt-app

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente

Over de kerkdienst



Van hart tot hart is het (jaar)thema. In de preek gaan we uit van één van de meest ontroerende zinnen uit de Bijbel: De Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met zijn vriend spreekt. (Exodus 33: 11) Wat is er voor nodig om vertrouwelijk met elkaar om te gaan binnen en buiten de kerk? Want dat spreekt niet vanzelf. Ons 'eigen' interkerkelijke koor Anaviem o.l.v. Dorine Maalcke zorgt voor een feestelijke muzikale bijdrage. Ds Els en Jan van der Wolf gaan samen voor. Na de dienst is er koffie. Voor kinderen is er spel materiaal in de kerkzaal. En daarna gaan we met z'n allen *hart* *ige* taart eten. Wilt u een hartige taart bakken? Graag! We werken niet met intekenlijsten. We delen van wat er is. De kerk zorgt voor een drankje erbij.

Volgende week zondag

Op zondag **25 september** vieren we de Maaltijd van de Heer. Onze cantorij, o.l.v. Sabine Geerlof-van de Zande werkt muzikaal mee. We staan stil bij 'zelfbeheersing' als vrucht van de Geest en lezen daarbij uit Galaten 5 vers 13 - 26. Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de dienst.

Toelichting bij de collecte

1^{ste} collecte: Bouw de kerk in Syrië weer op

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger door een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.

In regio's waar mensen terugkeren, worden tientallen kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra opgebouwd. Het herstel gaat langzaam, omdat bouwmaterialen schaars en duur zijn.

2^{de} collecte: Kerk / Wijkwerk

Rijden naar de Regenboog

Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen worden opgehaald. Wilt u dit? Bel dan even met Niesje van Dam, **M** 06 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, **T** (079) 321 43 91, en het wordt geregeld.

Boekentafel

Op **startzondag 18 september** is er na de kerkdienst weer 'Boekentafel'. U kunt hier boeken, kaarten en geschenken vinden die passen bij het thema van het Kerkelijk jaar. Kom graag even langs, welkom! Wilt u s.v.p. contant geld meenemen?

Senioren soos "Oase"

Maandag 19 september kunt u vanaf **13.30 uur** weer binnen lopen. We beginnen om **14.00 uur**.

Inlichtingen: Thea Heemskerk, **T** (079) 351 25 27 of bij Mary Lemmers, **T** (079) 351 47 19.

Kaarten maken

Maandagmiddag 19 september komen we bij elkaar om kaarten te maken. **Vanaf 14.00 uur** staat de thee klaar in de consistoriekamer van de Pelgrimkerk. Wij zijn weer druk bezig met het maken van kerstkaarten, die willen wij graag weer aan u verkopen tijdens de boekentafel in de Regenboog. Natuurlijk kunt u ook de kaarten kopen tijdens onze 2 wekelijkse koffiemiddagen in 't Centrum. Iedereen hartelijk welkom.

Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, **T** (079) 316 62 09 of Marijke Vis, **T** (079) 361 54 64.

Soos 60+

Op **maandag 19 september** aanstaande om **14.00 uur** komen de leden van de soos 60+ weer bij elkaar in 'De Regenboog'. Wij zetten ons 100-jarig sooslid, mevrouw Rie Sas, in het zonnetje door te luisteren naar verhalen van 100-jarigen. U hoeft geen lid van de soos te zijn om een soosmiddag bij te wonen. De bijdrage is dan € 3,00. Hartelijk welkom!

Inlichtingen: Marianne Brouwers, **T** (079) 888 84 99.

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd

Op **dinsdag 20 september** is er weer een (afhaal) Klaver-4 maaltijd. De maaltijden kunnen tussen **16.30** en **17.30 uur** afgehaald worden in De Oase. Zo nodig kunnen deze ook thuisbezorgd worden.

De netto opbrengst is bestemd voor het project 'kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon' en voor het project van Debora Molenaar, die voor Euro relief werkzaam is op het eiland Samos in Griekenland en voor het nieuwe project: 'Noodhulp overstromingen Pakistan'. Voor deelname aan de maaltijden weer als vanouds telefonisch opgeven bij Ria van Dam, **M 06 49 85 45 26** of via **E mtderuiter48@gmail.com**

Opgave uiterlijk maandag 19 september voor 20.00 uur.

Stil worden kun je leren...

Je kunt je nog aanmelden voor de introductie-bijeenkomst 'Stil worden kun je leren' op donderdagochtend **22 september** van **9.30-11.00 uur** in De Oase. In oktober starten de meditatiebijeenkomsten. Wil je meedoen, stuur me dan even een mailtje **E evanderwolfkox@gmail.com** of appje **M 06 38 63 62 92**. Dan weet ik wie ik kan verwachten.

Ds. Els van der Wolf

Oasedienst

Veel mensen uit de wijk van De Oase en de Pelgrimskerk beginnen op zondagmorgen hun plek te vinden in De Regenboog. Het is wennen, maar ook fijn om met 'oude bekenden' en nieuwe mensen samen te komen om God te loven, te bidden en te danken, je te verdiepen in zijn Woord en elkaar na afloop te ontmoeten. We zien ook dat voor een aantal mensen het tijdstip van de dienst te vroeg is en/of de afstand naar De Regenboog te groot is. Daarom is er op **donderdagmiddag 22 september** om **15.00 uur** een Oasedienst, een kleine viering met een kopje koffie/thee na afloop. *Niet alleen voor mensen uit Meerzicht!* Iedereen die wil komen, is welkom. Contactpersoon voor deze dienst: Annie Huls, **M 06 12 14 62 52**.

Inloophuis

Vrijdag 23 september is er weer een maaltijd in het Inloophuis. Binnenkomst vanaf **11.30 uur**. Start van de maaltijd om **12.00 uur**. U dient zich van te voren tijdens het Inloophuis op te geven.

Kliederkerk: Samen Eén

Team Kliederkerk heeft er zin in. Op **zaterdagmiddag 24 september** vanaf half 4 is er weer Kliederkerk in De Oase. Kliederkerk is voor kinderen en volwassenen samen. In een ongedwongen sfeer verken je een bijbelverhaal en ben je gemeente van Christus.

Het eerste uur is voor ontdekken, spelen, knutselen rond het thema 'Samen Eén.' Iedereen hoort erbij. Dat gaan we beleven met elkaar. Om kwart voor 5 is er een korte viering waarin allerlei elementen uit dat eerste uur terugkomen. En daarna eten we samen pannenkoeken. Kom met je (klein)kind, neefje, buurmeisje en doe mee! Wie wil ons helpen door thuis pannenkoeken voor ons te bakken? Aanmelden bij Gerda Vooijs, via whatsapp **M 06 21 83 82 57** of mail **E gerdavooijs@gmail.com**

Creagroep

Op maandagochtend even gezellig een handwerkje of kaarten maken voor het goede doel? Van harte welkom! Wij zijn op **26 september** in de Regenboog van **9.30-11.30 uur**. Info: Irene, **M 06 30 48 55 82**

Ik zeg Ja!?

Op **maandag 26 september** (De Regenboog; **19.30 uur**) gaat een kring van start over de kernzaken van geloven. Naast boeiende info is er uiteraard ook uitwisseling. Hoe krijgt het geloof vorm in mijn eigen leven? Wat is voor mij 'heilig'? Deze kring is voor iedereen die 'Ja' wil zeggen tegen God en het geloof. Maar ook voor een ieder die daar (nog) niet zeker van is. In het vroege voorjaar is er gelegenheid om 'belijdenis te doen' in een kerkdienst. Want wil je het volhouden op de weg van het geloof dan moet een je 'statement doen' en 'commitment tonen'. Er is een 'Ja' nodig, maar ook toewijding. Als je wilt verkennen wat dat voor jou betekent dan is deze kring net iets voor jou. De groep komt ongeveer eens per 3-4 weken bij elkaar. Er zijn al twee mensen die meedoen. Opgave en info: Ds. Jan van der Wolf (**E jtvanderwolf@gmail.com** of **M 06 38 63 62 93** (ook Whatsapp)). Laat ook weten als je wel mee wilt doen maar de eerste keer niet kunt.

Van hart tot hart bijeenkomsten

Ons jaarthema is 'Van hart tot hart'. Hoe kunnen we zo met elkaar in gesprek zijn dat wat ons ten diepste bezighoudt gedeeld kan worden? Ons geloof, maar ook onze vragen. Onze hoop, maar ook onze moedeloosheid. Want dat geeft echte verbondenheid. Om ons daarin te oefenen worden er twee identieke 'Van hart tot hart bijeenkomsten' gehouden. We gaan op een ongedwongen manier in een veilige sfeer met behulp van een spel in gesprek. Een prikkelende werkvorm daagt ons uit om wat ons beweegt te delen. We zullen ontdekken dat het een serieus vrolijk gebeuren wordt. Als deze ontmoetingen goed bevallen worden ze gemeentebreed georganiseerd.

Data: dinsdagavond 27 sept. van 20.00-21.30 uur en **woensdagmorgen 28 sept. van 10.00-11.30 uur.**

Je kunt je voor één van deze ontmoetingen opgeven bij Ds. Jan van der Wolf (**E jtvanderwolf@gmail.com** of **M 06 38 63 62 93** (ook Whatsapp))

Koffiemiddag

Zo lang het nog kan en mag willen wij op woensdagmiddag om de week een koffie/thee middag organiseren in het Centrum. De eerstvolgende bijeenkomst is op **woensdag 28 september**. De daarop volgende zijn op **12 en 26 oktober**. Iedereen van harte welkom, aanvang **14.30 uur**, einde rond 16.00 uur. U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met:

Janny de Zeeuw, **M 06 51 41 45 69** of

Marga Schipper, **M 06 47 59 42 69** of

Marijke Vis, **M 06 22 48 74 66** of **T (079) 361 54 64**.

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Regenboogmuziek

Violiste Isobel Warmelink opent het jubileumseizoen op **woensdag 28 september** om **20.15 uur**.

De Regenboogconcerten bestaan 15 jaar en de stichting Regenboogmuziek opent het jubileumseizoen met een concert door de winnares van het Oskar Back viool-concours 2022 Isobel Warmelink.

De jury prees haar om haar gepassioneerde spel en fantastische samenspel met het orkest. Zij brengt een prachtig en zeer gevarieerd programma, met werken van Bach, Mozart, Messiaen, Adams en Tansman. Zij wordt begeleid door de Italiaanse pianist Alessandro Soccorsi. Reserveren is verplicht en kan via de website:

www.regenboogmuziek.nl

(G)een blad voor de mond

Ook in het najaar gaan we weer verder met gespreks-bijeenkomsten over recente interessante kranten-artikelen (het maakt niet uit welke krant).

Te beginnen op **donderdag 29 september, 20.00 uur** in De Regenboog. Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de betreffende donderdagavond, een scan of kopie van een of meer recente krantenartikelen aan de beide organisatoren (zie hieronder), die vervolgens een keuze daaruit maken en een avondprogramma zullen opstellen. Vervolgens wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van tevoren geïnformeerd over het programma (inclusief de benodigde scans) van de betreffende avond. Bij meer dan 10 deelnemers wordt er gesplitst.

Ton Verheijke, E ton.verheijke@live.nl en

Jan Blankespoor, E ihblankespoor@casema.nl

Maaltijd Wereldvoedseldag

Zondag 16 oktober is het internationale Wereldvoedseldag, in het leven geroepen om aandacht te vragen voor grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen. Op **donderdag 20 oktober** organiseren ZWO en diaconie een maaltijd in de Regenboog om **18.00 uur**. Vorig jaar hadden we een volle kerkzaal bij de Griekse maaltijd. Reserveert u alvast de datum? Nadere informatie volgt. Info: Tineke Blankespoor, T (079) 321 21 64, E mcblankespoor@casema.nl

Diaconie en ZWO

Gezocht:

Collectanten voor de Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie 21 t/m 26 november 2022

Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. Het collectiedoel is vluchtelingen-kinderen in Griekenland. Dit is hetzelfde collectiedoel als in 2020 en 2021. Naast de aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne, is onze steun voor vluchtelingenkinderen in Griekenland nog steeds hard nodig. Kerk in Actie helpt hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Als u meer wilt weten of u wilt aanmelden als collectant kunt u contact opnemen met Tineke Blankespoor of met Wout van Goeverden of ga naar <https://kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte>
Met vriendelijke groeten, *Wout van Goeverden*

Duo-concert 'leraar en leerling'

in de Goede Herderkerk

Op **zaterdagmiddag 24 september, 15.00 uur**, gaat Ronald de Jong met Iddo van der Giessen in concert in de Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebhoek (Kastanjeplein 28). Iddo heeft jarenlang les gehad van Ronald de Jong in de Oude Kerk en is nu de vaste organist van de Goede Herderkerk. Iddo speelt een Toccata van Dietrich Buxtehude, een intiem Bachkoraal, de fijnzinnige Prélude, Fugue et Variation van César Franck en de feestelijke Marche Americaine van Widor. Ronald speelt eigen composities met titels als Fanfare, Passacaglia en Contemplation en zijn spetterende Dance Rithmique. Al met al een aansprekend programma van topwerken uit het orgelrepertoire door Iddo en heel eigen muziek van Ronald. De toegang is vrij met een collecte na afloop. De verrichtingen van de bespelers zijn op een videoscherm te volgen. Van harte welkom!

Wij van Zuid

Bloemengroet

De eerste bloemengroet gaat als groet en bemoediging naar mevrouw Co de Jonge

De tweede bloemengroet is bestemd voor de heer Gerard Weerdenburg

Wij wensen hem een spoedig herstel toe.

Meeleven

Mw. Wil de Jong-Slump, die tijdelijk verblijft in De Eshoeve, Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag, ze heeft haar enkel gebroken en zal waarschijnlijk volgende week geopereerd worden.

Mw. Ria Land-Mulder verblijft voor revalidatie in WelThuis Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR.

Mw. Coby Velzen

is vanaf vrijdag 16 september weer thuis.

Mw. Tiny Droppert en mw. Nely Gomes-Poortvliet verblijven in Zorgpension Zoetermeer, Brechtzijde 20, 2725 NS.

Mw. Miep Philips is opgenomen in het Zorgpension, Brechtzijde 20, 2725 NS. Zij heeft een kwetsbare gezondheid en daarbij haar been gebroken.

Mw. M. van Strijen-van Nes

heeft een zware operatie ondergaan.

Verjaardagen

Mw. B. Touwslager-Stoker wordt op 18 september 82 jaar.

Dhr. G.P. Roos wordt op 20 september 83 jaar.

Mw. A. van der Kleij-Toet wordt op 21 september 87 jaar.

Mw. S.A. van der Meulen-van der Ploeg wordt op 21 september 86 jaar.

Mw. A. van Wijk-van Kralingen wordt op 23 september 89 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!!

Bericht van overlijden

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat ons gemeentelid mevrouw Adriana Cornelia Visse-Lommert is overleden op 30 augustus 2022. Zij is 91 jaar geworden. Mevr. Visse was weduwe van de heer J. Visse.

Wij wensen haar zoons Rob en Ed, hun verdere familie en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link: <https://pwzz.nl/nieuwsbrief/>

Voor de Nieuwsbrief van zondag 25 september 2022 kopij **uiterlijk woensdag 21 september voor 18.00 uur insturen**.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven doe je

via het [YouTube kanaal](#) of via de [Kerkomroep](#)

Orde van dienst zondag 18 september 2022

Liturgische kleur:	Groen
Voorganger:	Ds. Els en Jan van der Wolf
Ouderling:	Marianne Brouwers
Diaken:	Tineke Blankespoor
Organist:	Gerard Baak
Muzikale medewerking:	Anaviem o.l.v. Dorine Maalcke
Lector:	Wietske van der Wiel
Koster:	Flip Verbrugge
Kindernevendienst:	Hilde Maassen
Oppasdienst:	Willy de Groot
Koffieschenkers:	Marja Oosterveen en Marga Verbrugge
1 ^{ste} collecte:	Diaconie - <u>Bouw de kerk in Syrië weer op</u>
2 ^{de} collecte:	Kerk / Wijkwerk
Beamer:	Mirna Baak
Live Stream:	Jan Jonker

Welkom door de ouderling van dienst

Anaviem zingt: 'Sing! Shout! Alleluia!'

vertaling:

Zing eensgezind een halleluja voor God
Zing een vrolijk nieuw lied
Prijs de Heer in alles
En laat de lof weerklinken
Hij is onze hoop
Hij is de ster die de weg wijst
Hij geeft ons kracht om de dag aan te kunnen
Prijs de Heer

U mag – zo mogelijk – gaan staan

Zingen: 'Heer, het licht van uw liefde schittert'
Lied 289 couplet 1 en 2 (NLB)

Stilte gebed

Onze hulp en groet

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid
(a.) en nooit loslaat wat zijn hand begon.
(v.) Genade en vrede zij u
van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.

(a.) Amen.

Van hart tot hart

Gebed om ontferming

Anaviem zingt: 'God is'

vertaling:

God is de heerser over alles
Hij is de leeuw en het lam
Hij is de rots en het grote Zijn
Broeder, ik zal je vertellen: mijn Heer is
God is hoger dan de bergen en dieper dan de zeeën
Hij is stralender dan de zon
Hij heeft vele wonderen gedaan
Hij is onze sterkte en vol van genade
Mijn God is heilig en getrouw
Hij is groot in alles
Hij is het begin en het einde
Mijn God is alles.

Kindermoment

Wij ontsteken 2 kaarsen in verbondenheid met de kinderen en de tieners

Lied met de kinderen: 'Voor mij is geluk'
Lied 783 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 33 vers 1 - 11
(NBV21)

Zingen: 'Here Jezus, om uw Woord'
Lied 314 couplet 1 en 3 (NLB)

Verkondiging

Luisterlied, gezongen door Anaviem

'Lord, tune our hearts'

vertaling:

Heer maak ons hart gereed om te zingen.
Maak ons bewust om te bidden.
Maak ons één.
Wij willen zingen van uw glorie en uw lof.
Wanneer deze plaats met uw muziek vervuld wordt,
vult U ons dan met uw genade.

De kinderen komen terug

Van hart tot hart

Inzameling van de gaven

tijdens de inzameling zingt Anaviem: 'You are my light'

vertaling:

Heer, u bent mijn redder en hulp in tijden van nood
Mijn toevlucht en mijn hoop
Als er problemen zijn ben ik veilig in uw handen
Ook al wordt er oorlog gevoerd en maken mensen ruzie,
Aan uw zijde ben ik veilig
U bent mijn redding en hoop te allen tijde
Laten we blij zijn en uw lof zingen
Halleluja

We zingen hosanna en zingen uw lof
Leid mij op uw pad en loop naast me
Als ik struikel of val, wees mijn licht
Laat mij uw wijsheid zien
Leer mij bidden en lief te hebben elke dag
U bent mijn redder en hulp in tijden van nood
Laten we uw lof zingen
Halleluja

Gedenken

Gebeden

*Dankgebed – voorbeden – stil gebed
met hierin als acclamatie 'Ubi caritas' Lied 568a (NLB)*

U mag – zo mogelijk – gaan staan

Slotlied: 'Ik danste die morgen toen de schepping begon'
Lied 839 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

Zegen

afgesloten met het gezongen 'Amen'
uit het ordinarium PWZZ